

Fältstationsåret 2010

Lars Gezelius

Fältstationsåret 2010 var traditionellt med inventeringar, räkningar och ringmärkning. De sociala faciliteterna förbättrades då trädgården fick uppdaterad grillplats med nya bänkar. Ett 20-tal personer har engagerat sig varav några nya kommit till. Det internationella inslaget fanns även 2010 med medarbetare från Lettland. Ingen ny art för Tåkern sågs detta år men sällsyntheter som stäpphök och busksångare noterades. Under hösten kom äntligen beskedet från regeringen - klart för Länsstyrelsen att starta bygget av ett naturum vid besöksområdet Glänås! Stationen var bemannad 118 dagar, mest i juni-augusti. Under året noterades enligt Svalan 190 arter vid sjön.

Januari - mars

Stationen var bemannad endast sju dagar denna hårda vinter. Två vinterfågelrutter genomfördes i början av januari, Tåkern Runt (trettonde året) och Omberg (elfte året). En örnatel etablerades öster om Glänås och vid fågeltornet bedrevs småfågelmätning. En skidtur i Renstad yttres vassar gjordes i mars. I mars genomfördes en gåsräkning. Personal var Bengt Andersson, Karl-Martin Axelsson, Adam Bergner och Lars Gezelius.

April-maj

Under april var stationen bemannad 12 dagar. En gåsräkning genomfördes. Inventeringarna av strandängarna påbörjades, liksom kartering av brun kärrhök, rördrom och trana. Under maj var stationen bemannad 10 dagar. Strandängarna inventerades, grågaskullar räknades och karteringen av skäggdopping, skedand, årta, snatterand, pungmes, trastsångare, skrattnäs och tärnor påbörjades. Holkarna vid Kvarnstugan och Glänås kollades. Personal under månaderna var bl.a. Lars Nilsson, Joakim Wallin, Adam Bergner och Lars Gezelius.

Juni-juli

Under juni var stationen bemannad 16 dagar. Arbetet under perioden dominerades av inventeringar av häckande fåglar på strandängarna, trastsångare, vassångare, rördrom, måsar, tärnor, doppingar,

trana och pungmes. Punktruttsinventeringarna "Tåkern runt" och Omberg genomfördes. Inventeringarna ute i sjön omfattade totalt 14 paddelturer fördelat på Renstad yttre 3, Prästören 1, Tovören/Svälinge 4, västra vassarna 2, östra delen 1, Källstadviken 2 och Lorbydeltat 1. Ringmärkning av boungar av skrattnäs, fisktärna, svarttärna, pilgrimsfalk, brun kärrhök och holkhäckande fåglar bedrevs. Den traditionella nattsångarinventeringen genomfördes 3 juni.

I juli var stationen bemannad 26 dagar. Den standardiserade ringmärkningen vid Renstad kanal startade och fångst bedrevs under totalt 22 morgnar. I övrigt inventerades knölsvan och rastande vadare. Personal var Anders Olovsson, Joakim Wallin, Lars Gezelius, Adam Bergner, Karl-Martin Axelsson samt Daina Feldmane från Lettland.

Augusti-september

I augusti var stationen bemannad 20 dagar och i september 13. Personal var Karl-Martin Axelsson, Kim Arrio, Adam Bergner, Lars Gezelius och Joakim Wallin. Två tyska limnologer gästade stationen under några veckor. Två simfågelräkningar samt tre gås- och tranräkningar genomfördes. Ringmärkning vid Renstad kanal bedrevs 19 morgnar i augusti och tio i september.

FOTO: LARS GEZELIUS



Ann-Christine Wiklander och Adam Bergner på Tåkerngirot, en härlig april dag när vintern släppt greppet.

Oktober-december

Under perioden var stationen bemannad 14 dagar. Fem gåsräkningar och en simfågelräkning genomfördes. I december genomfördes dessutom en örnräkning. Ringmärkning bedrevs vid Renstad kanal sju morgnar under oktober och Christer Elderud bedrev kvällsfångst av dvärgbeckasin vid Glänås och Furåsa. Personal/Gåsräknare var bl.a. Bengt Andersson, Karl-Martin Axelsson, Kim Arrio, Tommy Berg, Adam Bergner, Benny Ekberg, Ellen Hultman, Bo Håkansson, Konny Hörberg, Staffan Kvist, Gunnar och Elke Myrhede, Jan-Erik Nordqvist, Tommy Tyrberg. Övriga som bidragit med inventeringsinsatser är Göran Bergengren, Christer Eriksson, Jan Henriksson, Morgan Johansson, Eva Vogel Rödin, Magnus Swenson. Verksamhet och inventeringar har figurerat både i radio och press. Årets traditionella gåsmiddag lockade 23 personer. Det var en kort resumé av fältstationsåret 2010. Ett varmt tack till alla som bidragit.

Väder

(Uppgifterna är hämtade från väderstationen Västerlösa, ca 40 km öster om Tåkern).

Vintern blev mycket kall och snörik. Som mest låg ca 50 cm snö! Sjön frös i mitten av december och var isbelagd till slutet av mars. Det var konstant minusgrader från 12.12 till 25.2! Isen var hela 60 cm tjock på sina ställen. I april kom vårvärmen på allvar och vintern tog ett efterlängtat snabbt slut. Senvåren och försommaren blev mer normal medan hög- och sensommaren blev varm och relativt nederbördsrik. Hösten blev kall och nederbördsrik, med undantag av september. Vintern kom mycket tidigt med de första snöstormarna i november. December blev sedan historiskt kall och kvicksilvret kröp aldrig över noll någon gång under månaden, något som aldrig hänt sedan temperaturmätningar startade i Sverige på 1700-talet!